



't Essens Sepke

25° Jaargang

Nr. 144

1 juli 2023



vzw Koninklijke Sint Sebastiaansgilde
vu Heikantstraat 33/2 - 2910 Essen

Beste gildezusters en gildebroeders,

De voorbije maanden was er weer veel te beleven bij onze gilde. De koningsschietsing op 21 mei werd een topdag, waar iedereen maar vooral onze schutters met spanning naar toe heeft geleefd. De vraag “Wie zal de eerste zijn die de vogel naar beneden haalt?” lag op ieders lippen. Het duurde niet lang vooraleer deze vraag beantwoord werd. Nogmaals proficiat aan onze nieuwe koning, Rudy. Hij moet zijn strepen nog verdienen maar wij zijn er van overtuigd dat hij deze taak, samen met zijn koningin, met evenveel inzet en gedrevenheid zal doen als zijn voorganger. Bij deze wil ik onze uitredende koning Patje nog eens bedanken voor al het werk als koning de voorbije vier jaren en eveneens voor zijn traktatie bij de afhaling. Het hele gebeuren heeft onze gildezuster Lieve mooi verwoord verder in dit nummer.

Onze kersverse koning mocht zondag 4 juni een eerste keer met een zestal schutters naar Lichtaart bij de Sint Antoniusgilde voor het jaarlijks schietspel. De schutters hebben daar weer een mooie uitslag behaald.

Nog vers in het geheugen is het gildefeest in Oostmalle op 24 en 25 juni, ingericht ter gelegenheid van hun 500 jaar bestaan, met op zaterdag de schietingen van de verschillende wapens in domein “Vier Winden “. Ria Suykerbuyk, Jose en ikzelf zijn zondagmorgen al vroeg vertrokken om tijdig aanwezig te zijn in de misviering dat werd gevolgd door een receptie en het gildemaal.

Ondertussen waren ook onze andere leden toegekomen om ons op te stellen voor het schoon inkomen. Omdat hiervoor minder leden waren opgegeven konden we zoals voorheen niet alle gildebezittingen meedragen in de stoet. Toch waren we blij met een gedeelde derde plaats van de 36 ingeschreven gilden. De overige wedstrijden vonden plaats op het feestterrein van het mooie kasteeldomein van Renesse.

Onze dansgroep had dit jaar af te rekenen met tegenslag. In volle voorbereiding moesten drie mannen afhaken (liesbreuk, rugproblemen, familiefeest) zodat we de gekozen “Dans rond de Schout” niet konden brengen. Onze gilde blijft uiteraard niet bij de pakken zitten en na overleg werd besloten om toch mee te doen met “de kleine wals “, dit met 8 vrouwen en 4 mannen. Met enkel positieve reacties van de jury tot gevolg.

Ook onze vendelier Wouter moest het dit jaar alleen doen. Zijn neef Stijn kon er niet bij zijn wegens familiale verplichtingen. Proficiat Wouter, een mooie vierde plaats van de 9 deelnemers. Ook een dikke proficiat voor onze roffelaar Jan Luyten, al vele jaren is hij de primus in deze discipline. Weer mooie uitslagen voor Essen, hartelijk dank aan iedereen die erbij was en dit ondanks het snikheet weer!

Nu kijken we uit naar de verhuis naar ons nieuw lokaal, nog wat elektriciteit en schilderwerken en dan kan de schoonmaak beginnen.

Tot slot wens ik jullie allemaal een deugddoende verlofperiode toe.

Met vriendelijke groeten

Hoofdman
Fons



Openingsschietsing staande wip en wisselschaal Burg v Tichelt. 1mei 2023

Op 1 mei hadden we onze traditionele opening schieting op de staande wip en tevens was dit ook de schieting voor de wisselschaal van de burgemeester Gaston van Tichelt.

Ook was dit de laatste schieting die ik moest organiseren als koning zijnde . Hoe moeilijk het ook was voor mij in deze moeilijke periode. S Morgens werd er gestart met het opstellen van de tent en het klaar maken hiervoor. Helaas was ik toen nog niet aanwezig omdat ik nog op weekend was(wat eigenlijk een verrassingsweekend moest zijn voor ons Ilse)

Na een terugkeer van Leuven was ik op tijd om de schieting op te starten. Om 14u begonnen we eraan met 12 eigen schutters en 5 vrije schutters. Ondertussen moest onze hoofdman even weg voor het koningschieten van Nieuwmoer waar ik eigenlijk ook mee moest maar daar stond mijn hoofd nog niet naartoe.

Het was duidelijk te zien dat iedereen de weg moest zoeken in de wip (of niet in de kaarten laten kijken voor het koningschieten). Op het einde vielen de vogels toch naar beneden en werd er hard gestreden. Om 18u was de schieting afgelopen en was Jim Cuypers de winnaar met 7 punten en mocht hij de schaal ontvangen van onze burgemeester .

Eigenlijk ging de schaal naar een vrije schutter Daan Ivens die had 13 punten met 2 zijvogels en den hoge. Daan is de vriend van kleinkind van onze hoofdman, Dus schietbloed blijft in de familie . Maar de schaal gaat enkel naar een gildebroeder of zuster.

uitslag

Jim Cuypers	7 punten met een zijvogel en een kal
David Aerts	7 p met kleine zijvogel en 5 kleine vogels
Frans Kerstens	6 p met kal en 3 kleine vogels
Rudy Krijnen	5p zijvogel en 1 klein vogeltje
Andre Kerstens	4p kal en klein vogeltje
Leo Boeren	3 p drie klein vogels
Patje Boeren	3 p drie kleine vogels
Quick Gerard	2 p klein zijvogeltje
Hugo Schittecat	2p 2 kleine vogels
Fons van Thillo	1p 1 kleine vogel
Stanny Bosmans	helaas geen geluk
Jan Luyten	ook helaas

vrije schutters

Daan Ivens	13p hoge en 2 zijvogels
Nick Peeters	2p 2 kleine vogels
lennert vandenbroeck	1 vogeltje
Dries Vandenbroeck en Kobe Aerts	helaas geen geluk

Zo dat was het .Ik bedank iedereen voor de hulp en voor de gezellige middag. Nogmaals bedank ik alle schutters, gildebroeders en zusters, de raad voor de steun die ik heb gekregen de afgelopen 4 jaar. En misschien terug de steun voor de komende jaren in de verlenging van het koningschap maar dat zien we op 21 mei.

groetjes u koning Patje





Koningsschieting 21 mei 2023

Hoi iedereen

Op zondag 21 mei ging het koningsschieten door. Na een zwarte periode voor me was ik volop bezig met de voorbereiding van het koningsschieten. Eerst starten we met een dienst op de Oude Pastorie geleid door gildezuster Kathleen Pockelé.

Na deze viering stond een broodmaaltijd klaar ondertussen was ik al naar het toekomstig gildelokaal waar Willy en zijn team volop aan de voorbereidingen bezig waren. Jammer maar er moesten enkele flesjes aan geloven wegens bevroren. We zaten volop in afwachting op de opkomst van de gilde. In de verte hoorde we de muziek al van de dofkapel al en jaja de bende kwam eraan. Vlug me klaar maken en een klein woordje fantaseren. Ik wil in ieder geval alle gildebreeders en zusters bedanken voor de inzet voor het lokaal toch een mooi uitzicht had. Met zo een prachtig weer was het een geslaagde receptie .

Naar jaarlijkse gewoonte wordt de koning door paard en kar naar het gemeentehuis gebracht. Maar tijden veranderen en konden we beroep doen op de maatjestrain. Zo reden we met een borrel en vol humor naar het gemeentehuis waar we werden verwacht voor een borrel in het gemeentehuis.



Daarna gingen we onder begeleiding van dofkapel naar het terrein waar al de genodigden stonden te wachten. Na de ereschoten was het aan mij de eer om te starten. Met volle hoop gingen we de strijd aan. Het lukt mij niet om de titel te verlengen maar Rudy schoot hem al in de tweede ronde af en was zo onze nieuwe koning. Proficiat Rudy je ga dat goed doen en ik zal hem natuurlijk blijven steunen.

Ik wil iedereen bedanken voor de steun voor de afgelopen 4 jaar. Ik had het niet simpel met de tegenslagen van de corona tijd. Wel kan ik opgetogen terugblikken naar het landjuweel. Bedankt de dofkapel, Willy en zijn team alle gildebreeders en zusters die van deze dag iets onvergetelijk hebben gemaakt. Ons vlindertje heeft er ook van genoten daar ben ik gerust van. Ook de raad bedankt en zeker alle schutters voor de aanwezigheid op trainingen, schietingen enz.

groetjes Patje

Koningsschieting door de ogen van de maagd !

Met 'n jaar uitstel (door het beestje dat we hier niet bij naam gaan noemen) keken we vol verwachting uit naar deze feestelijke dag, de Koningsschieting.

Op 21 mei 2023 was het dan zover. Ik moet er wel even bij vermelden dat er al volle activiteit was de week voorafgaand aan het gebeuren. Bestelling brouwer, met de steeds terugkerende vraag "wat zullen we drinken, en hoeveel"; plaatsen van de tent; aanvraag tafels en stoelen bij de gemeente; installatie geluid; bestelling worsten en broodjes voor de hongerigen en niet te vergeten het plannen van de dag.

Om 's ochtends geen tijd te verliezen, zijn Emma, de maagd en haar papa reeds zaterdagavond naar Kalmthout gefietst. Na een heerlijke maaltijd en een rustige avond op tijd het bed in voor de grote dag morgen.

Wel speciaal, zo met ons drietjes op stap, feestelijk uitgedost.

We zijn iets vroeger vertrokken naar de hovingen van de oude Pastorie, omdat Hugo nog 'n handje wilde toesteken. Er was al volop activiteit op het terrein. Brood smeren door de dames, iets meer fysieke activiteitvoor de heren, zoals altijd mooi gedekte tafels, het was een lust voor het oog.

De dag werd ingezet met een woorddienst voorafgegaan door onze gildezuster Kathleen Pockelé, de teksten werden door May Anthonissen en Rita Van Ginderen. uitgekozen, to the point, maar niet zwaarwichtig. Helemaal zoals het gevoel wanneer we met z'n allen, mooi uitgedost, gezeten in de open tent, dit intiem moment beleven.



De broodmaaltijd voor de gildeleden zorgt er dan weer voor dat ook de innerlijke mens aan zijn trekken komt.

Volgende item op de agenda, het ophalen van de uittredende koning.

ij de vorige koningsschieting was er een paard en huifkar voorzien, maar als ik het goed begrepen heb was het paard niet meer beschikbaar. Oooh was m'n eerste reactie, maar in de plaats daarvan stond er een groen stoomtreintje te blinken, voorzien van een klein platform achteraan. Hoe leuk was dat. De maagd moest niet lang nadenken en zo hebben we post gevat op dit open stukje.



Van hieruit had ze een volledig zicht op het gebeuren en vergezeld door Dofkapel gingen we in optocht naar de nieuwe lokalen in de Kerkstraat.



De uittredende koning heeft ons daar goed voorzien van drank en versnaperingen. Dank u Patje !

Voor de meeste gildeleden was dit de eerste kennismaking met de nieuwe lokalen, die nog in volle bloei zijn. Het ruwe werk was grotendeels achter de rug, we kregen hierdoor al 'n eerste goeie indruk.



Dan werd er weer present geblazen, voor het volgende onderdeel. In optocht vergezeld van de uittrede koning en met begeleiding van Dofkapel naar de hovingen van de oude Pastorij. Onderweg werd er een drupje jenever in verschillende smaken geschonken. Ook de maagd heeft hiervan meegenoten, een klein jeneverdouchke was haar deel.



Op het heuvelplein werd er toch nog even haltgehouden in het gemeentehuis. Een natje en een droogje werd ons aangeboden door de burgemeester, ook werden we in zijn korte speech geroemd voor onze flexibiliteit en aanpak.

Na dit korte intermezzo terug in stoet naar de hovingen van de oude Pastorij en kon het feestgebeuren beginnen.



Met 'n woordje uitleg van de hoofdvrouw en de tapdame, kon ook Emma aan haar taken als maagd beginnen. Ze werd heel goed voorbereid op het schenken van een glas wijn na het ereschot. Zij heeft dat voortreffelijk gedaan. Ook was er de mogelijkheid om een pronostiek uit te brengen, welke schutter gaat de Koningsvogel eraf schieten en in welke ronde.



Zowel Emma als ik hebben deelgenomen, maar we zaten er net naast :). Daarna was het ook voor ons genieten van het schouwspel der schutters. 28 beëdigde schutters zijn de uitdaging aangegaan en zijn voor de Koningsvogel gegaan. De spanning zat er in vanaf in het begin. Wij hadden een mooi plaatsje aan de zijkant waar we een goed zicht hadden op het gebeuren. Is toch wel speciaal, je grootvader bezig zien in volle actie.

In de tweede ronde was het prijs, Rudy Krijnen schoot de Koningsvogel er los af. Wat 'n mooi moment was dat, een niet te beschrijven gevoel, en Rudy, ik heb er geen woorden voor. Zo blij, content, verrast, verwonderd was je. We hebben er allemaal van meegenoten.



Tijd dus voor het officiële gedeelte, de kroning van de nieuwe Koning, ook hier heeft Emma haar taak goed volbracht. De eierkoeken waren wel verdiend.

De gekroonde Koning en zijn gemalin, met het rode lint aan de muts, waren er helemaal klaar voor. Het moment waarop ze beiden over de vlag stappen, het mooie vendelen ter ere van de nieuwe Koning, het maakt allemaal deel uit van de traditie. We hebben er met grote ogen naar gekeken en genoten.



Hugo en Rudy hebben met hun leuke aanpak een totaal van 97 pronostieken verkocht. Gust Wagemakers was de gelukkige en heeft de helft van de opbrengst ontvangen, zijnde 123 €, de andere helft gaat naar de koningsbeurs.

Uitslag Pronostiek

Patje	61
Hugo	9
Jim	6
Jurgen	4
Rudi	9
Stanny	1
John	2
Benjamin	1
Leo	2.

De meeste gildeleden hebben op het terrein nog nagenoten, voor Emma was het tijd om de terugrit aan te vatten. Ook voor haar zat er nog een verrassing in, even halthouden bij frituur Heide en daarna er weer vol tegenaan tot thuis. Eens thuis vermoed ik, dat de eierkoeken geen lang leven beschoren waren.

Om ook deze speciale dag schoon (om het op z'n Antwerps te zeggen), af te sluiten, werden we verwacht in het zaaltje naast het Volkshuis, waar de Willy wederom voor een uitgebreid buffet gezorgd had. Bij een goedgevuld bord en goed gezelschap werden de ervaringen van de afgelopen dag nog eens onder de loep genomen, en dat het helemaal OK was !

Nog 'n weetje - In totaal hebben 57 gildeleden deelgenomen aan de Koningsschieting, voor het Koningsmaal hebben 60 personen deelgenomen.

Het staat zo mooi beschreven op de website, de Koningsschieting is een gebeuren waarin de vele rituelen en tradities in ere worden gehouden. En dat hebben we gedaan, en het is elke keer weer met dat volle gevoel, dat we huiswaarts keren !

Lieve



KRIK KRAK, nee hoor KREEKKRAKSLUIZEN !

Op Pinkstermaandag hadden we afspraak op het Heuvelplein te Essen. Verzamelplek voor de moedigen onder ons, die aangemoedigd door het mooie weer, een stralende zon en een noordoosten briesje, vertrekkensklaar stonden.

Rudy zou het geheel in goede banen leiden, maar een vies beestje heeft stokken in de wielen gestoken. Wat 'n eer was het geweest om onder leiding van onze nieuwe koning al fietsend de omgeving te kunnen verkennen. Ik kan wel zeggen, we waren er het hart van in.

Vrij vlug kwam de bevestiging dat de fietstocht op Pinkstermaandag toch kon doorgaan, Marcel zou de karavaan trekken.

In alle vroegte, wij op pad, naar het vertrekpunt te Essen. Toch zalig zo 's-morgensvroeg al op pad, terwijl het overgrote deel van de bevolking nog moet ontwaken. Deugddoend.

Als eerste waren we present, stilletjesaan tegen den tienem, was iedereen present. Een mooi gezelschap dat wel, we waren met z'n twaalfen.

22	0,0	23	1,2	14	2,0	24	3,8
	1,2		0,9		1,7		0,5
89	4,2	37	8,9	36	11,4	35	12,1
	4,7		2,5		0,6		0,9
22	12,9	52	14,6	21	15,0	21	15,1
	1,7		0,4		0,1		2,1
32	17,2	71	21,0	79	34,5	76	34,8
	3,8		13,5		0,3		4,5
78	39,3	31	41,6	31	41,9	30	46,0
	2,3		0,3		4,1		1,1
81	47,1	81	47,5	27	49,7	28	50,5
	0,4		2,2		0,8		0,3
02	50,7	03	52,7	05	53,4		
	2,0		0,6				
Totaal: 53,4 km							

Fietsknooppunten

Doel was om richting Kreekkraaksluizen te fietsen. Ah dus niet krikkrak, ik kon eerlijk gezegd al niet volgen, wat moest ik me daarbij voorstellen.

Bij de start kregen we het knooppuntenplan, Ikzelf ben niet zo bekend in het grensgebied, en daar ik in groep ook meestal achteraan rijdt, ben ik mooi gevolgd.

Via Huybergen richting Woensdrecht. Daar wachtte ons een lekkere kop koffie. Toch al mooi een tochtje van een 20km, weet niet of dit exact klopt, maar de droge mond en het slappe gevoel, jaja er moest iets achter de kiezen gestoken worden. Raar maar waar, de omgeving van Woensdrecht was

ook wel een beetje heuvelachtig, de grote steile brug hebben we vermeden, dankzij Piet. Het eerste gedeelte in ideaal fietsweer gereden, mooi zonnig maar wel soms een strakkere noordoosten wind, die het geheel toch wel aan de frisse kant hield.

Van daaruit met frisse benen richting kreekraksluizen. Die bestaan dus echt. Wat 'n immens zicht was dat, om er een idee van te krijgen hoe zo'n gevaarte in het echt werkt, had het mooi geweest moest er activiteit geweest zijn. Maar ja, Pinkstermaandag, feestdag had het daarmee te maken, geen idee, maar nu zou je het bijna idyllisch kunnen noemen hebben.



Ter hoogte van de Kreekraksluizen (ik weet niet waarom, maar ik vernoem ze graag), zijn we afgebogen naar rechts. We fietsten voorbij een kleurrijke plek vol boeien, oude ? Hier had ik heel graag een foto getrokken, maar ja fietsen en fotograferen, een beetje moeilijk. Iets verderop zijn we gestopt, ik weet niet hoe het plekje heet, maar verscholen achter een infobord werd halt gehouden op de voor de meesten reeds bezochte picknickplek. Wat 'n rust, ik kan mij niet herinneren iets gehoord te hebben.



Een heel natuurlijke plek, veel wilde bloemen en de vlier die volop in bloei staat. Hugo verraste me met een zelfgepluk boeketje. Toch wel lief he. Na dit intermezzo vatten we onze tocht naar het mooie Bergen op Zoom aan, via het pad dat langs het Zoommeer loopt.(ik hoop dat ik dit juist zeg). Onderweg eerst twee witte zwanen, die kom je toch ook niet zo gauw tegen, maar iets verderop een hele groep witte zwanen, dekke toch, ook hier geen foto, moet ik volgende keer toch iets op vinden.

Al fietsend af en toe een tegenligger, maar dat viel al bij al goed mee. Plan was om eerst een pintje te pakken op de Grote Markt, maar gezien het mooie weer en de feestdag, zou het er best wel druk kunnen zijn. We hebben een goed zitje gevonden bij De Markies in de Steenbergsestraat. op een iets kleiner gezellig plein, met een goede afspanning.



Er werd van ons wel verwacht, dat er aan een sneller tempo de glazen gelegegd werden. Een tweede rondje diende zich aan, terwijl de meeste glazen nog halfvol waren. Toch wel een beetje verrast hebben we dan besteld, maar bij de derde poging hebben we vriendelijk bedankt. Sorry Noorderburen, wij genieten graag van een lekkere pint !

Weer helemaal bijgetankt hebben we de terugtocht aangevat. Iets verderop passeerden we het Binnenschelde strand oftewel plage, ook hier weer voor mij een stukje onbekend Nederland.



Bij vertrek te Bergen op Zoom, wist Marcel nog te vertellen, dat we nu wel wind tegen gingen hebben, want dat hadden we nog niet gehad. Als reactie hierop veel ongelovige gezichten, waarom hebben we dan soms toch wat moeten doortrappen.

Maar, we hebben Marcel gelijk moeten geven, bijna in Essen, was er een stukje, dat zelfs met de beste uitgeruste elektrische fiets, toch vechten was tegen de heel strakke wind. Gelukkig heeft José vóór dit stukje aangegeven dat haar batterij zo goed als leeg was. Fons en José hebben dan besloten om via een kortere weg huiswaarts te keren. Wij hebben dan alvast i.p.v. bij het Trapke op, een plekje gereserveerd bij de Quarantainestallen, om in schoonheid de fietstocht af te sluiten. Wij dames, José A. en ikzelf, hadden weer te kampen met het slappe gevoel, iets achter de kiezen zou ook hier weer helpen. We kozen voor een pompoen-paprikasoep. Deze geurde heerlijk en was ook lekker, maar bij het afrekenen bleek deze ook wel prijzig. Spijtig he.



Met een beetje minder energie, maar al bij al toch aan een mooi tempo huiswaarts gekeerd. Bij thuiskomst 76 km op de teller. Gaan we dat voelen morgen ?

Niets van dat alles, zelfs geen pijnlijke knieën, dit wil dus zeggen, dat ik m'n versnellingen goed gebruikt heb.

Het was 'n mooie dag geweest, op alle fronten.

Lieve

Mijn eerst opdracht als kersverse koning van de St Sebastiaansgilde is een uitstap naar Lichtaart voor het schietspel.

Uittredende koning Patje heeft de afspraken en inschrijving nog gedaan dus dat is alvast in orde.

Het zestal schutters van onze gilde bestaat uit, Dirk Van Campen, Jim Cuypers, Beerlandt Jurgen, Boeren Patrik, Van Bogaert Sofie en Van Ginneken Anthony.

Als supporters zijn erbij Fons en Jose, onze hoofdman en hoofdvrouw, An Sels, Vivianne Nelen ,onze koningin en ondergetekende, een mooie delegatie dus.

Het is een zonovergoten dag, mooie locatie, goede organisatie en vlotte bediening, dus meer moet dat niet zijn.

Ons zestal heeft ook flink zijn best gedaan met een mooie 5e plaats als resultaat.

Hier zijn hun persoonlijke scores,

Dirk Van Campen	273p
Jim Cuypers	257p
Jurgen Beerlandt	233p
Van Bogaert Sofie	230p
Patrik Boeren	196p
Van Ginneken Anthony	165p

Ik wens iedereen te bedanken, schutters en sympathisanten, voor hun inzet en steun, en heb er zelf alvast van genoten.

Tot op de volgende schieting,

Grtjs uw koning Rudy



vzw Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde - Essen

v.u. Heikantstraat 33/2 - 2910 Essen

Na de bijeenkomst aan het oude gildelokaal vertrokken we met onze delegatie naar Oostmalle voor de schieting van het gildenfeest.

Ons zestel bestond uit Dirk van Campen, Jim Cuypers, Patrick Boeren, Olivier Nelen, Anthony van Ginneken en Sofie van Bogaert die met haar vriend Jan rechtstreeks naar Oostmalle kwam. Als supporters reden mee Fons en José, Marleen van den Dirk, Viv en mezelf. Anthony had gezorgd voor een paar partytentjes van het Belgisch leger, die kwamen goed van pas want het was bloedheet.

In Oostmalle aangekomen zochten we onze plaats op, we stonden deze keer op doel 6. Het terrein was wel niet zo ideaal, putten en bulten en precies pas gehooïd, maar het kan niet altijd even goed zijn. Voor de rest was er drank en een goede bediening, dat is ook belangrijk, zeker met zo'n warm weer.

Ons zestel deed weer flink zijn best en ondanks de hitte behaalden ze een mooi resultaat, 1396 punten, 42 punten meer dan op het schietspel. Ik kan jullie wel niet zeggen op welke plaats we geëindigd zijn daar er nog geen uitslag opgemaakt is wegens een probleem met het zestel van Westerlo (een niet aangesloten schutter?). Volgens de opperkoning volgt er later nog een uitslag.

De individuele punten waren als volgt: Dirk 271 p, Jim 261 p, Olivier 246 p, Sofie 231 p, Patrick 225 p, Anthony 162 p.

Bedankt schutters, bedankt supporters, het was weer een leuke dag.

Groeten uw koning Rudy



T/m heden hebben we de uitslagen nog niet ontvangen. Hier alvast wat sfeerbeelden



vzw Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde - Essen
v.u. Heikantstraat 33/2 - 2910 Essen



Beschrijving vrije oefening vendelen door Wouter van Looveren

wielslag L+R + R draai
 slag of voet zitter -> aarnselder
 wap roep voet.
 gibelroep
 teljaar twee raant lichaam links
 3x over arm achter rug
 teljaar twee raant lichaam rechts

- 1x rond lichaam
- 6x overstapen
- 3x rond lichaam
- 3x rond been
- 3x rond L been
- 3x rond R been
- 1x rond been
- 1x rond lichaam } omhoog komen

~~opvoet~~
 1x rond gaan
 of voet
 1x rond gaan
 3x rond rond lichaam
 3x rond tel
 3x hoepdraaien
 3x 1 hand (5 keer versjallen)
 6x wielslag
 6x wapen
 6x wielslag

1 teljaar twee l + r / stuylen

Juli

- 5 Krijnen Rudy
- 5 Spoelders Francois
- 6 Van Campen Dirk
- 17 Mertens Kees
- 13 Donkers Gert-Jan
- 19 van Gink Piet
- 21 Verbist Marcel
- 22 Geldhof Nathalie
- 23 Quick Gerard
- 23 Bosmans Stanny
- 24 Nelen Benjamin
- 26 Sels An



Augustus

- 3 Boeren Patrick
- 9 Bastiaansen Paula
- 13 Hotag Guido
- 18 Pockele Leo
- 20 Suykerbuyk Wis
- 21 Van Thillo Alfons
- 28 Van Ginneken Anthony



60 jaar huwelijk

Van Aert Dré en Van Doren Mia
6.7.1963

40 jaar huwelijk

Krijnen Rudy en Viviane Nelen
12.8.1983

30 jaar huwelijk

Smout Dirk en Pockelé Kathleen
21.8.1993

Juli

02	14.00 uur	Doelschieting Essen
03	20.00 uur	Raadsvergadering
04	19.00 uur	Schieting op staande wip
09	14.00 uur	Doelschieting Schelle
11	19.00 uur	Schieting op staande wip
16	14.00 uur	Doelschieting Poppel
18	19.00 uur	Schieting op staande wip
25	19.00 uur	Schieting op staande wip
30	14.00 uur	Sponsorschieting Lichtaart

Augustus

01	19.00 uur	Schieting op staande wip
06	14.00 uur	Wipschieting Zoersel
07	20.00 uur	Raadsvergadering
08	19.00 uur	Schieting op staande wip
13	14.00 uur	Kip- en wijnschieting
20	14.00 uur	Doelschieting Loenhout
22	19.00 uur	Schieting op staande wip
29	19.00 uur	Schieting op staande wip

Tot 'n volgend Sepke

